

Door: Jos Verdaasdonk

Op 23 oktober vierden wij met onze leden ons zilveren jubileum in ons dorps huis 't Web. Het was dankzij jullie aanwezigheid, de muzikale bijdrage van "Entre Nous" en het optreden van Jaap Oomen met William van Steen een heel gezellige middag. Ook de toespraak van Hein Antonissen namens de dorpsraad werd zeer gewaardeerd. Heel veel dank aan het feestcomité. Ik denk daar met veel plezier aan terug.



Voor mij was het ook het moment om mee te delen dat ik mijn functie als voorzitter en bestuurslid met ingang van 17 januari 2017 tijdens de algemene ledenvergadering zal beëindigen. Lange tijd heb ik erover nagedacht, alvorens deze beslissing te



nemen. Na 25 jaar kan en mag dat wel. Veel plezier heb ik beleefd aan onze heemkundekring. In ledenblad 98 heb ik verschillende hoogtepunten in herinnering gebracht.

Het bestuur van ons “Teterings Erfdeel” bood mij een prachtige fotogalerij aan. De vele foto's roepen allerlei herinneringen op. Dat doet mij goed. Het heeft een ereplaats in onze serre gekregen. Telkens als ik het zie, komen de herinneringen weer boven van 25 prachtige heemjaren.

Het hoogtepunt is voor mij ongetwijfeld ons museum “HEEMSCHUUR DE STEE”. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk kon op 5 september 2009 onze heemschuur door de heer A. Oomen, wethouder van Breda, officieel geopend worden. Ons museum is en blijft een aanwinst voor ons dorp. Hier laten we de vroegere tijden herleven. Bovendien streven wij ernaar dat ons museum een plaats van ontmoeting is. Wij vinden het prachtig als de bezoekers onder het genot van een kop koffie of thee gezellig praten over wat zij gezien hebben.



25 jaar geweldige heemjaren met Teterings Erfdeel.
Daar ben ik dankbaar voor. Ik heb dat te danken aan de
bestuursleden waar ik in al die jaren mee mocht samenwerken.
Zonder hen was dat niet mogelijk geweest.
Je kunt het niet alleen. Je hebt hulp en vertrouwen nodig. Dat
hebben jullie mij geschonken. Dank daarvoor. Natuurlijk blijven wij
elkaar ontmoeten, want de heemkundekring zal ik niet vergeten.